

Op zoek naar de waarheid

Bento, Baruch, Benedictus, is 'gezegend' alle drie
in 't Portugees, Hebreeuws en ook in 't Latijn
Je hoeft geen Ratzinger, vervolgens paus te zijn
om zo te heten; met beduidend meer esprit:

brillenpoetser, lenzenslijper, ongeëvenaard genie
geestverkenner, zielenduiker, talenwonderbrein
meesterschrijver, waarheidszoeker, ieder is zo klein
vergeleken Benedictus, niemand is zijn evenknie

Intellectueel Europa bracht hem grootse hulde
In ons land op een briefje van wel duizend gulden
zijn filosofisch werk wordt wijd en zijd geprezen

Spinoza, die zo wijs was en nimmer flauwekulde
wat deze scherpe geest toch in z'n 'Ethica' onthulde!
Ik ga die man toch eens een keertje lekker lezen!

Aar Noordam, Rijmer des Vaderlands